



Brotherhood föreslog Skarpnäcks stadsdelsnämnd och Stockholms stad att man skulle bygga en park för umgänge, skateboarding, konst och en mängd andra aktiviteter. Staden sa ja och Brotherhood fick designa parken. En förening drivs nu för aktiviteter och utveckling.



Återigen en god blandning av olika människor från olika platser och med olika intressen och bakgrunder som sammanstrålar i parken.

Medlemmarnas verksamhet kortfattat

Medlemmarna (och en massa andra) har samlats på plazan både planerat och spontant och...

- Åkt skateboard,
- Filmat och fotograferat varandra
- Umgåtts dag som natt
- Bjudits på grillad korv och hamburgare
- Solat
- Cyklat
- Åkt inlines
- Klättrat i träd
- Gått balansgång på murarna
- Byggt kojor
- Kört radiostyrd bil
- Åkt sparkcykel
- Spelat boll
- Rastat husdjur
- Tittat på de som bygger
- Läst böcker i solen
- Promenerat med barnvagnar
- Låtit barnen cykla trehjuling
- Tittat på en uppvisning av samtliga Sveriges 17 bästa kvinnliga skateboardåkare
- Blivit coachade av nämnda tjejerna och intervjuats av TV
- Tittat på amerikanska skateboardproffs som kört uppvisning och umgåtts med proffsen
- Tävlats i en tävling arrangerad och bedömd av de amerikanska proffsen
- Provat elektriska skateboards och filmats och kommit med på Sveriges största skateboardsida
- Tittat på och deltagit i fler tävlingar och events
- Fått gratis kläder och skateboards som delats ut efter eventsen av folk man ser upp till
- Lärt sig svetsa och bygga metallräcken



... och mycket mer, en massa upplevelser. Parken har alltså precis som under sensommaren och hösten 2007, men än mer under 2008, varit en spännande samlingsplats och en riktigt lyckad park.

Det enda som inte varit lyckat i 2008 är bristen på vidare satsningar av staden centralt för att bygga mer. Lite mer asfaltslappar har dock byggts till av Skarpnäck sdf som också sökt mer medel från staden. 2